

Maar het is toch een losloopgebied?!

Bent u ook zo blij dat er in ons landje losloopgebieden zijn? Dat er nog steeds gebieden zijn waar uw hond heerlijk vrij kan ravotten en zich even helemaal los van de lijn kan uitleven? Want daar heeft een hond toch behoefte aan? Lekker vrij kunnen rennen, spelen met soortgenoten, graven, dollen, zwemmen enzovoorts? Vindt u het ook zo ontzettend jammer dat het lijkt of er toch steeds minder van dat soort gebieden zijn? Of dat wij onze honden-uitlaat-gebieden moeten delen met steeds meer wandelaars, hardlopers en mountainbikers? Baalt u er ook zo van wanneer u daar toch weer eens iemand met een aangeliijnde hond tegen het lijf loopt die u vraagt of u even zo vriendelijk zou willen zijn uw hond bij u te roepen? Ja hallo, denkt u, dit is losloopgebied! Wat heb je hier te zoeken met je aangeliijnde hond!

Of dat er nota bene in een losloopgebied mensen met kinderen gaan lopen wandelen, die het vervolgens op een gillen zetten zodra uw super-sociale allemansvriend ze alleen maar even wil begroeten? Of dat er iemand met zo'n klein truttig hondje vreselijk hysterisch gaat lopen doen terwijl uw hond alleen maar leuk wil spelen? Of nog zoiets.... Een beetje met een witte broek in een losloopgebied gaan wandelen en dan verontwaardigd zijn dat er een hond tegen je opspringt die alleen maar even wil ruiken of je misschien snoepjes in je zak hebt!

Laat ik u even uit de droom helpen. Losloopgebieden zijn geen vrijbrief voor uw hond om zich helemaal ongelimiteerd uit te kunnen leven. Een losloopgebied is geen gebied dat *alleen maar* bedoeld is voor mensen met loslopende honden. Een losloopgebied is openbaar gebied, waar honden los *mogen* (niet *moeten*) lopen indien deze honden geen overlast veroorzaken!

Het grappige is dat wanneer wij onze kinderen buiten laten spelen, wij daar allemaal regeltjes aan verbinden. Zoals niet zomaar de straat oversteken, niet in de tuin van de buren komen, niets oprapen van de straat, niet aan andermans spullen komen, niet te dicht bij de ramen van de buren voetballen, niet met vuur spelen, geen ruzie maken en ga zo maar door. Dat vinden we heel normaal! Je kunt je kind toch niet zomaar ongelimiteerd z'n gang laten gaan?

Is het dan niet gek dat wij dat met onze honden wel doen? Gewoon omdat hij nu eenmaal zijn beweging nodig heeft laten wij hem dan maar lekker ongeremd zijn gang gaan!

Natuurlijk ben ik het met u eens dat het voor een hond ontzettend fijn is om lekker los te mogen rennen. Alleen vind ik dat zowel hond alsook de baas wel moeten voldoen aan een aantal voorwaarden voordat de hond veilig en zonder overlast aan andere mensen, dieren en natuur toe te brengen los kan lopen.

Een hond mag loslopen wanneer:

- Hij geen andere wandelaars lastig valt, ook niet met zogenaamd sociaal, vriendelijk gedrag
- Hij geen joggers, mountainbikers, paarden of rennende kinderen achterna jaagt
- Hij niet op wild gaat jagen / hetzen
- Hij ook op geen andere manier schade aan de natuur toebrengt
- Hij goed onder appèl staat, wat wil zeggen dat u hem redelijk betrouwbaar (een hond is ook weer geen robot) bij u kan roepen of fluiten.
- Uw hond zich sociaal gedraagt ten opzichte van soortgenoten. Hierbij wordt niet bedoeld het zich ongegeneerd opdringen aan andere honden, andere honden besluipen, bespringen, intimideren, najagen, onder het mom van “hij wil alleen maar spelen”
- U, als eigenaar, dient inzicht te hebben in hondentaal en –gedrag en zou meteen in staat moeten zijn in te grijpen wanneer spelen geen spelen meer is voor één of meerdere honden.

Natuurlijk weten we allemaal eigenlijk best hoe het in het ideale geval zou moeten. Probleem is echter dat we vaak helemaal niet zoveel vat op onze viervoeters hebben als we eigenlijk wel zouden willen. En dan laten we ze toch maar lekker gaan en verschuilen we ons achter het smoesje van “het is toch losloopegebied” en maken onszelf dan maar wijs dat het echt niet aan ons en onze hond ligt maar juist aan al die andere oelewappers die zomaar in een losloopegebied gaan lopen terwijl ze er niks te zoeken hebben.

Ik vind echter dat je als baas gewoon je verantwoordelijkheid moet nemen. Lukt het je zelf niet om je hond goed onder controle te krijgen is dat absoluut geen schande. Maar dan betekent het wel dat je je hond op andere manieren lichamelijk en geestelijk uitlaatkleppen zult moeten bieden en mogelijk op een heleboel plaatsen (of tijdstippen!) inderdaad niet los zult kunnen laten lopen.

Daarnaast kunnen wij van “In Control” u natuurlijk verder helpen om wat meer vat te krijgen op uw trouwe viervoeter. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!